

## WELKOM IN ONZE KERK

Wij heten u van harte welkom in de Rooms Katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Beltrum. In deze folder leest u over de bijzonderheden en achtergronden van deze monumentale kerk met een prachtige neogotische toren. Het interieur geeft de kerk een meerwaarde vanwege de fraaie toepassing van baksteenarchitectuur in combinatie met het schilderwerk van Bach en Wenzel. De kerk is aangewezen als rijksmonument.

Meer informatie en achtergronden vindt u op:  
[www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl)

Bezichtiging van de kerk door groepen is mogelijk op afspraak via het secretariaat van de locatieraad Beltrum. Teffoon: 0544 - 48 21 11 (maandag van 19:00 - 20:00 uur, donderdag van 09:00 - 12:00 uur) of per e-mail: [parochiebeltrum@hetnet.nl](mailto:parochiebeltrum@hetnet.nl).



## RONDON DE KERK

Direct achter het kerkgebouw, letterlijk op loopafstand, ligt het kerkhof dat in 1853 in gebruik is genomen. Door de inzet van vele vrijwilligers ligt het kerkhof er prachtig bij. Ook de recente renovaties van de Calvarieberg, het ambachtelijke gietijzeren hekwerk en de monumentale bomen dragen daaraan bij.

Het kerkgebouw is omgeven door een fraaie tuin. Opvallend zijn de monumentale kastanje- en beukenboom die de kerk flankeren. In 2014 ging de tuin op de schop en is deze opnieuw ingericht. De tuin heeft een open karakter om goed zicht te geven op de kerk en de oude pastorie.

## DANK VOOR UW BELANGSTELLING

Met trots presenteren we de schoonheid van ons prachtige kerkgebouw. Het onderhouden van het kerkgebouw lukt met hulp van een groot aantal vrijwilligers. Verder draagt de Beltrumse bevolking financieel bij in de kosten. We zijn blij met elke gift om deze prachtige kerk voor de toekomst te behouden.



OLV TENHEMELOPNEMING  
BELTRUM

## BOUW EN ARCHITECTUUR

De Rooms Katholieke Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming kerk is in 1846 - 1847 gebouwd en op 27 oktober 1847 ingezegend. Het ontwerp is van Christiaan Brunings. In 1863 is de kerk rigoureuus verbouwd tot driebeukige kerk met pilaren; naar ontwerp van Hendricus Johannes Wennekers. In 1894 kreeg het gebouw een nieuwe buitenmuur en werd de ranke neogotische toren toegevoegd, ontworpen door Alfred Tepe. De laatste uitbreiding vond plaats in 1929. In het interieur is gebruik gemaakt van expressieve baksteenarchitectuur met decoratieve glas-in-loodramen. In de afgelopen decennia is het gebouw binnen en buiten, passend in de tijdgeest, regelmatig aangepast en verbouwd. De laatste grote aanpassing was in de periode van 2015 – 2016. Toen zijn in het interieur authentieke elementen teruggekomen en is de functionaliteit van de ruimte vergroot.

## PAROCHIE EN BESTUUR

De Beltrumse kerk was aanvankelijk een filiaalkerk van de Calixtusparochie in Groenlo (zo'n 5 km van Beltrum). In 1855 werd Beltrum een zelfstandige parochie met een eigen kerkbestuur. Sinds 2011 is de kerk onderdeel van de St. Paulus Parochie: een fusieparochie van zeven geloofsgemeenschappen.

## PRACHTIG INTERIEUR

De kerk is in de periode van 1929 – 1932 voorzien van prachtige muurschilderingen door de kunstschilders F.H. Bach (Groningen) en K.W. Wenzel (Kevelaar). Met name het werk van Bach wordt door kunstkenneren hoog aangeslagen: de Calvarieberg (12<sup>e</sup> kruiswegstatie), de triomfboog, het noordertransept (achterwand Maria-altaar), het zuidertransept (achterwand Jozef-altaar) en de schilderingen in het priesterkoor. Wenzel schilderde de overige kunstwerken waaronder de overige 13 kruiswegstaties.

## AANDACHTSPUNTEN

Gebrandschilderde ramen in noordertransept, zuidertransept, koor en apsis (ruimte aan de kerk).

- 1 De banken in de kerk zijn uit 1911 van voor de vernieuwing van 1929 en zijn afkomstig uit de 'oude' kerk van 1863 - 1929.
- 2 Het hek onder het hoofdaltaar (met de tekst 'panis vitae'; brood van leven) was vroeger een tussenhek bij de communiebank.
- 3 De ondersteuning van de altaartafel bestaat uit houten panelen met beelden afkomstig uit de preekstoel uit 1917.



- 4 Marmeren doopvont met koperen deksel uit 1896.
- 5 Het tabernakel (ook wel sacramentshuis genoemd) is een brandwerende kluis waarin het Heilig Sacrament (de geconsacreerde hosties) wordt bewaard.
- 6 Communiebank, koperen panelen, uit circa 1932.
- 7 Het eeuwig brandend licht, of de godslamp, staat symbool voor de aanwezigheid van Jezus.
- 8 In de kerk staan verschillende heiligenbeelden onder andere het Heilig Hartbeeld van Jezus, het Heilig Hart van Maria en beelden van diverse (patroon-)heiligen.
- 9 In 1945 is bij een geallieerde beschieting een granaat door het dak van de kerk naar binnen geslagen. In de getroffen gewelven van het transept is de gerestaureerde inslag nog zichtbaar.

Heilig Hart van Maria



Tabernakel onder schildering Calvarieberg



Een van de 14 kruiswegstaties



Gebrandschilderd raam

Brandende godslamp



Heilig Hartbeeld van Jezus in noordertransept