

Bezoek aan woongemeenschap de Wonne

*Wonne betekent GELUK; maar heeft ook met wonen te maken.

*De Wonne is een vereniging met kerngroep leden die zich ten doel stelt geld en goed SAMEN TE DELEN. Anders gezegd: gastvrij zijn, hergebruik stimuleren, en bezinning vorm geven.

*De Wonne is een religieuze interkerkelijke gemeenschap die zich laat inspireren door Jezus van Nazareth, Franciscus van Assisi, Gandhi en anderen.

*Dit wordt praktisch gerealiseerd door: het opvangen van mensen in probleemsituaties, het runnen van twee kringloopwinkels en het pogen centrum te zijn voor gebed en bezinning

*De Wonne is geen professionele hulpverleningsinstelling. Ze probeert zo veel mogelijk een "groot huisgezin" te zijn. De gasten (+/- 30) hebben bijna allemaal een professionele ondersteuning van "buiten".

*Elke zondagochtend is er een viering, om 11 uur in de meditatiezaal, die voor iedereen open staat.

Op zondag 18 februari gaan wij deze woongemeenschap bezoeken. We beginnen ons bezoek met het meedoen in de viering. Na afloop krijgen we een rondleiding. Er zijn geen kosten aan verbonden aan dit bezoek. Wel wordt er een gift gevraagd. Voor wat betreft het vervoer verzoeken wij u om samen de onkosten te delen.

Opgave graag voor 15 februari zodat we een vervoersplanning kunnen maken.

Het vertrek is om 10 uur vanaf de Huve.

Indien u niet in de gelegenheid bent om naar de Huve te komen, regelen wij dat u opgehaald wordt.

Opgave bij Ina van der Graaf

tel: 0545-475961

mail: inaenhenrie@gmail.com