

## Zoals een schilder met penseel en verf

Zoals een schilder met penseel en verf  
de essentie van zijn onderwerp probeert te vangen op het doek,  
Zo zoeken wij een leven lang  
naar zin en zijn van ons bestaan en onze plaats daarin.

Dan, in het zingen van de Wind,  
wiekslag van witte duiven, een vonkje zonnevuur,  
kan er een plotseling inzicht zijn,  
doorkijkje naar een werkelijkheid die in de onze ligt verborgen.

Getroost gaat dan het zoeken voort, niet naar een antwoord,  
maar de weg die, even soms, die andere wereld toont,  
zoals een musicus zoekt de ultieme klank,  
een doorgang naar de harmonie der sferen die niet van hier lijkt,  
toch van deze wereld.

*Marijke de Bruijne*

## In de stilte

In de stilte kom ik tot rust, vind ik de rust om te worden  
mezelf

In de stilte kom ik tot inkeer, richt ik me op de ik ben  
die ik ben

In de stilte kom ik tot rust,  
hoor ik mezelf ineens woorden uitspreken, gericht op die ander  
als bijna vanzelf

In de stilte spreekt hij tot mij  
gaat hij voorbij, ook aan mij.

*Hans Lambrechts*