

Wat mij raakt...

Men moet de dingen aan de eigen, stille, ongestoorde ontwikkeling over laten, die diep van binnen komt en die zich door niets laat haasten of versnellen; eerst volledig rijpen – en daarna baren...

Rijpen zoals een boom die zijn sapstroom niet stuwt en die rustig in de lentestormen staat, zonder angst, dat er straks geen zomer kan komen.

Die zomer komt toch!

Maar hij komt alleen bij de geduldigen die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt zo zorgeloos stil en wijds...

Men moet geduld hebben tegen de onopgeloste zaken in ons hart en proberen de vragen zelf lief te hebben, als gesloten kamers, en als boeken die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.

Het komt er op aan alles te leven.

Als je de vragen leeft, dan leef je misschien langzaam maar zeker zonder het te merken op een goede dag het antwoord in.

Rainer Maria Rilke



Wat mij raakt...

Men moet de dingen aan de eigen, stille, ongestoorde ontwikkeling over laten, die diep van binnen komt en die zich door niets laat haasten of versnellen; eerst volledig rijpen – en daarna baren...

Rijpen zoals een boom die zijn sapstroom niet stuwt en die rustig in de lentestormen staat, zonder angst, dat er straks geen zomer kan komen.

Die zomer komt toch!

Maar hij komt alleen bij de geduldigen die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt zo zorgeloos stil en wijds...

Men moet geduld hebben tegen de onopgeloste zaken in ons hart en proberen de vragen zelf lief te hebben, als gesloten kamers, en als boeken die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.

Het komt er op aan alles te leven.

Als je de vragen leeft, dan leef je misschien langzaam maar zeker zonder het te merken op een goede dag het antwoord in.

Rainer Maria Rilke

