

Wat leeft in onszelf

Denk nooit:
die moed en kracht van de ander, die heb ik niet.
Denk evenmin:
die vrolijkheid en opgewektheid, zo ben ik niet.
Denk ook niet:
die bemoedigende woorden, zo kan ik het niet.

Alles wat we herkennen in de ontmoeting met de ander
zit ook in onszelf.

Hoe zouden we het anders herkennen?
De ander is als de blijde herinnering
en als de herontdekking
van wat er leeft in onszelf.

Naar Peter van Beurden



Wat leeft in onszelf

Denk nooit:

die moed en kracht van de ander, die heb ik niet.

Denk evenmin:

die vrolijkheid en opgewektheid, zo ben ik niet.

Denk ook niet:

die bemoedigende woorden, zo kan ik het niet.

Alles wat we herkennen in de ontmoeting met de ander
zit ook in onszelf.

Hoe zouden we het anders herkennen?

De ander is als de blijde herinnering

en als de herontdekking

van wat er leeft in onszelf.

Naar Peter van Beurden

