

Ik vroeg om kracht
en ontving moeilijkheden om me sterker te maken....
Ik vroeg om wijsheid
en kreeg problemen om op te lossen...
Ik vroeg om voorspoed
en kreeg hersenen, het verstand, om te kunnen werken...
Ik vroeg om moed
en kreeg obstakels om te overwinnen....
Ik vroeg om liefde
en kreeg mensen op mijn pad met problemen, die ik kon helpen.....
Ik vroeg om gunsten
en ik ontving kansen.....

IK KREEG NIETS VAN WAT IK WILDE
En ONTVING ALLES WAT IK NODIG HAD.

Vriendschap

Een vriend.
De hand van een mens,
die met je mee wil gaan,
een tijdlang dezelfde weg.
Je bent niet meer alleen.

Twee vrienden kijken niet zoveel naar elkaar,
ze kijken samen verder.
Ze zoeken niet elkaar,
ze zoeken samen wat ieder nodig heeft.

Vrienden leggen nooit beslag op elkaar,
anders doden zij die vriendschap.

Phil Bosmans

