

## Ontmoeten

Ontmoeten is de stap durven zetten,  
Je ware gezicht durven tonen,  
Je vrees en je onzekerheid opzij schuiven  
En je vertrouwen aan iemand schenken,  
Weten dat je geborgen bent.

Ontmoeten is niet veel vragen stellen,  
aandringen of uitpluizen,  
beslag leggen of veroordelen.  
Ontmoeten is nooit 'moeten'  
Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.

Ontmoeten geeft nieuwe horizons aan je leven.  
Je moet voortaan je kleinheid, je onmacht,  
Niet meer verbergen,  
Je moet ze niet langer alleen dragen,  
Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt.

*Erik Stijnen*

