

## Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren en  
jij begint mij adviezen te geven,  
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren  
en jij begint mij te vertellen,  
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel,  
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren,  
en jij denkt dat jij iets moet doen  
om mijn problemen op te lossen,  
dan laat je mij in de steek,  
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me  
en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,  
wacht dan even en ik beloof je  
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

*Leo Buscaglia (1924-1998)*

## De buschauffeur

Er komt in het spitsuur een oudere mevrouw met een rollator de bus binnen. Dat duurt even. Alleen al de tijd die het haar kost haar kaart uit de tas te toveren. Zij schuifelt langzaam verder.

De chauffeur houdt haar via zijn spiegel in de gaten en pas als zij zit, geeft hij gas. Al die haastige passagiers moeten maar even geduld hebben.

Hij heeft haar gezien!

*Jan Hendriks*



Elke donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in "Het Achterhuis", Borculoseweg 43 Neede

Heeft u een inspirerende of bemoedigende tekst die u met ons en onze gasten wilt delen?

Laat het ons weten: [inloophuisneede@stpaulusparochie.nl](mailto:inloophuisneede@stpaulusparochie.nl)